

De strijder van het licht

Door Paulo Coelho in 'De Strijders van het licht, een handboek' 18e druk 2023

De strijder van het licht heeft geleerd dat God de eenzaamheid aanwendt om ons te leren samenleven.

Hij gebruikt de woede om ons de eeuwige waarde van vrede te laten zien.

Hij benut de verveling om ons op het belang van avontuur en ontspanning te wijzen.

God gebruikt de stilte om ons de waarde van woorden te leren.

Hij gebruikt de vermoeidheid om ons de waarde van het ontwaken te leren.

Hij gebruikt de ziekte om ons op de zegeningen van een goede gezondheid te wijzen.

God gebruikt het vuur om ons te onderrichten over het water.

Hij gebruikt de aarde om ons de waarde van de lucht te leren.

Hij gebruikt de dood om ons te tonen hoe belangrijk het leven is.



Water en Vuur