

## **‘Leven volgens de geest van Ubuntu’**

*Zendbrief van de Wereld Quaker Conferentie 15 augustus 2024 Johannesburg Zuid-Afrika, ondertekend door de schrijver Simon C. Lamb.*

Van vijf tot twaalf augustuskwamen ongeveer 500 Quakers uit 53 landen bijeen voor zaken, gebed en gemeenschap tijdens de World Plenary Meeting in Johannesburg en online. Deelnemers genoten van 75 sessies (en ruim honderd, inclusief de sessies in lokale hubs die online deelnamen). In een van de laatste sessies werd het onderscheid tussen de drie thematische stromingen – ubuntu, zorg voor de schepping, en het helen en herstellen van relaties in het licht van historisch en aanhoudend onrecht – zorgvuldig met elkaar verweven, wat leidde tot de onderstaande brief en een 'tapijt'. documenten met een gebed . Vrienden over de hele wereld worden aangemoedigd om de onderstaande brief te lezen tijdens hun Vriendenbijeenkomst of kerk op Wereld Quaker Dag, 6 oktober :

*Aan alle vrienden overal, We sturen liefdevolle groeten van de Friends World Committee for Consultation World Plenary, die van 5 tot 12 augustus 2024 online werd gehouden en in het Vanderbijlpark nabij Johannesburg, Zuid-Afrika, aan de oevers van de rivier die ook wel bekend staat als de IHa!arib, Lekwa, iLikwa en de Vaal. We bevinden ons werkelijk 'aan de oever van de rivier' terwijl we onze lasten neerleggen en ze naar God opheffen. De 500 Vrienden hebben zich verzameld aan de oever van de rivier en online, afkomstig uit 53 landen en vertegenwoordigen 95 Jaarvergaderingen, gebedsgroepen en Quaker-organisaties. De helft van hen nam online deel aan de bijeenkomst, individueel en georganiseerd in 50 hubs over de hele wereld, een primeur voor een World Plenary Meeting. Met vreugde denken we terug aan hoe geweldig het is geweest om de bijdragen van online Vrienden in de kamer te hebben. Voor degenen onder ons online was het een genot om erbij te zijn en de saamhorigheid te ervaren. Helaas konden sommige Vrienden niet meedoen. Wij betreuren hun afwezigheid en houden hen in het Licht.*

*Ons thema is 'De geest van Ubuntu leven: met hoop reageren op Gods oproep om de schepping en elkaar te koesteren'. Ubuntu is een Zulu-woord dat spreekt over de kracht en het onophoudelijke werk van de Heilige Geest tussen ons, waardoor we verder kunnen gaan dan ons individuele zelf en kunnen begrijpen dat 'ik ben omdat wij zijn'.*

*Tijdens deze vreugdevolle bijeenkomst hebben we ons begrip en onze waardering vergroot voor wie wij – als Quakers – werkelijk zijn. Wat een cadeau. Ondanks onze vele verschillen hebben we gevierd dat we niet alleen onze Quaker-oprichters delen – gelukkige 400ste verjaardag , George Fox! – maar ook diepe vriendschap, een openheid voor nieuwe Bijbelse interpretaties, onze structuren en processen, onze diepe toewijding aan vrede en gerechtigheid, onze liefde voor de aarde en onze liefde voor God.*

*Omdat we graag willen dat alle verzamelde Vrienden zo volledig mogelijk kunnen deelnemen, hebben we geografische afstand en taalverschillen overbrugd met technologie, geduldige tolken en Gods genade. Wij zijn dankbaar. In de inclusieve geest van Ubuntu zijn we allemaal – en vooral Engelssprekenden – uitgedaagd om langzaam en duidelijk genoeg te spreken zodat onze tolken hun werk kunnen doen. We zijn allemaal uitgedaagd om een door de Geest geleid evenwicht te vinden tussen spreken en luisteren, tussen actie en contemplatie, tussen doen en simpelweg zijn.*

*Voorafgaand aan deze bijeenkomst kwamen 46 Jongere Vrienden onder ons samen voor vier dagen vol gedeelde ervaringen, gesprekken, reflectie, gelach, aanbidding en zang. Young Adult Friends leefden in gemeenschap en verkenden, hielden vast en dansten met overeenkomsten en verschillen. In een opwindende ontwikkeling werd een wereldcomité van acht Young Adult Friends uit alle FWCC-secties gevormd. Dit weerspiegelt een vreugdevolle inzet om het hernieuwde gemeenschapsgevoel te blijven koesteren. Bewust van de omvang van de verantwoordelijkheid, doen Young Adult Friends een beroep op ons allemaal voor steun en vertrouwen.*

*We werden hartelijk en vreugdevol verwelkomd door onze gastheren van de Zuid-Afrikaanse Jaarvergadering en de Afrika-sectie van FWCC. Een plaatselijke vriend deelde met ons de*

*Zuid-Afrikaanse De schrijvers aan het werk, van links naar rechts: Tim Gee, Esther Mombo en Simon Lamb begroeting 'sawubona', wat betekent 'Ik zie jou en niet alleen jou, maar allen die jou hebben gemaakt tot wie je bent'. Ze vertelde ook hoe haar komst naar de Quakers haar hielp te geloven in een leven dat verder gaat dan racistische segregatie. Excursies, zowel virtueel als lokaal, verrijkten ons programma. Excursies naar de bakermat van de mensheid en het Apartheidsmuseum vormden de basis voor de bijeenkomst in de context van de pijnlijke en turbulente reis van ons gastland zelf. We zijn geïnspireerd door de Geestvervulde veerkracht van onze gastheren, die standvastig uit de strijd van het verleden en het heden tevoorschijn zijn gekomen om te bevestigen dat we door Gods genade nog steeds hier zijn. Wij zijn één. Samen hebben we aanbeden, gebeden, gezongen, opgewarmd door de zon, gekoeld door de avondvorst, en natuurlijk hebben we gepraat – en gepraat – en nog wat gepraat. We hebben geprobeerd door de Geest geleide wegen voorwaarts te onderscheiden om onze toewijding aan onze drie onderling verbonden thema's te eren: zorg voor de schepping, het helen van relaties in het licht van historisch en voortdurend onrecht, en het koesteren van Ubuntu. Onze opkomende zorgen zijn vastgelegd en met elkaar verweven in een tapijtdocument.*

*We worden gegrepen door de dringende noodzaak om transformatief werk in de wereld te doen. Ook wij worden door dat stille zachte stemmetje opgeroepen om stil te staan, om diep naar elkaar en naar de schepping te luisteren. Jeremia 29: 11-14 zegt: 'Want ik ken de gedachten die ik over u denk, zegt de Heer, gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een toekomst en hoop te geven. God is bij ons. Wij zijn hier. Wij zijn één.'*

*We zijn uitgedaagd en velen van ons zijn geroepen om zich aan te sluiten bij collectieve, mondiale Quaker-actie om onze zorgen waar te maken – om, zoals George Fox zei – 'moedig voor de waarheid' te zijn. Anderen onder ons richten zich op de lokale gemeenschap. We leren ons medeleven voor wie we zijn te vergroten, net zoals we onszelf in al onze gebrokenheid en onze schoonheid bevinden.*

*De verschillen in onze perspectieven, sommige groot, andere klein, zijn duidelijker geworden, soms pijnlijk. Met Gods zegen hebben we sommige spanningen kunnen oplossen door middel van medelevende gesprekken, terwijl sommige gewoon in ons midden bleven. Wij zijn niet ontmoedigd. Ons verleden en heden herinneren ons aan ons vermogen om trouwe, moedige veranderingsmakers te zijn. Met radicale hoop vertrouwen we op ons collectieve vermogen om 'te herkennen, berouw te hebben, te verlossen en te herstellen' en om op mooie en transformerende manieren samen te werken. 2 Korintiërs 5:17 zegt: 'Daarom, als iemand in Christus is, is de nieuwe schepping gekomen: het oude is voorbij, het nieuwe is hier! Wij weten dat door Jezus' uitnodiging tot nieuw leven 'alle dingen nieuw worden gemaakt'. God heeft geen andere handen dan de onze, geen voeten dan de onze, geen lippen dan de onze, dus blijven we ons een betere wereld voorstellen. Ik ben omdat jij bent. Ik ben omdat wij zijn. Ik zie je. Wij horen bij elkaar. Wij zijn er nog steeds. Wij zijn één.*

*De radicale nadruk van George Fox om het Koninkrijk van God naar alle aspecten van ons leven te brengen, nodigde uit tot wat hij 'de nieuwe schepping' noemde. Zijn wij klaar voor wat komen gaat? Zijn wij bereid te doen wat van ons wordt verlangd om de nieuwe schepping tot stand te brengen? Hoe verandert onze levende Ubuntu de wereld?*

*Terwijl we terugkeren naar onze huizen, met hernieuwde liefde voor onze internationale Quakerfamilie, moge God de ruimtes tussen ons zegenen terwijl we op zoek zijn naar een betere wereld voor de hele schepping. Laat de nieuwe schepping komen. In Gods liefde, met radicale hoop, namens allen die deel uitmaakten van onze Wereld Plenaire Vergadering*