

# *Het Licht als verbindingspunt.*

*Door Aminata Gregory*

Vroeger vond ik stammen die de zon aanbaden maar raar.

Echter, tijdens een meeting zag ik opeens de betekenis ervan: de zon brengt ons licht, zonder licht geen leven op aarde.

Ik zag ook de zon als verbinding met zijn oneindige hoeveelheid stralen, voor elk mens één.

Ik zie nu de zon (het Licht) als ons verbindingspunt, waaruit wij allen kunnen leven. En die stralen maken geen onderscheid tussen mensen, vriend of vijand. Die keuze is aan mij.

Licht schijnt door te beginnen mijn vijand als vriend te zien.



*zonder licht geen leven*