

# Innerlijk Licht en Liefde.

*Door Peter van Leeuwen*

Vanavond (7 november) had ik een zoom-gesprek met een Belgische tiener, die voor een schoolwerkstuk over de Quakers mij onder andere vroeg wat “Innerlijk Licht” was. Mijn noodzakelijkerwijze spontane antwoord was: “je mag het als een synoniem voor God zien.” “Als ik samen met anderen stil ben, gaat mij soms een lichtje op, dan voel ik een oplossing voor iets wat me eerder dwars zat”. Ik voegde nog zinnen toe over “ingevingen van liefde en waarheid”.

Nu, na die zoom, kan ik er wat rustiger over nadenken: Ook als ik alleen ben kan ik contact hebben met het “Innerlijk Licht” en kan mij een ingeving van liefde en waarheid ten deel vallen. Juist omdat voor mij het goddelijke alles te maken heeft met Liefde, associeer ik “Innerlijk Licht” nogal met warmte en liefde.

Een paar voorbeelden: Op 11 augustus waren we met 20 mensen via een groot scherm (in Quaker House Brussels) verbonden met de Quaker Wereld Vergadering in Zuid Afrika. Toen er in Zuid Afrika gedanst werd, dansten wij spontaan mee!

Op 8 september was er een wijdingsamenkomst op de grensbijeenkomst in Duitsland. Een Ierse vrouw stond op en zette een lied in. Een Duitse vrouw stond daarna op en zong spontaan een tweede stem. Ik hield het niet droog bij deze ontroerende klanken! Steeds wanneer ik in een staat van liefde leef, voel ik me ook verbonden met “Innerlijk Licht”.

Die “flow” kan er ook zijn als ik als taalcoach plezier heb met een cliënt. Ook dat we ons team in Brussel ([www.QCEA.org](http://www.QCEA.org)) mogen blijven steunen geeft me regelmatig veel voldoening. De verbinding met Innerlijk Licht kan in elke wijdingsamenkomst optreden, maar ook daarbuiten.

Wat is voor mij nou de essentie van de Quakers? Ben ik wel een Quaker? Liever hoor ik: een “kind van God”, want dat zijn alle mensen, en het legt



*Logo van de Wereld Quaker Vergadering in Zuidelijk Afrika 2024*

bovendien de klemtoon op het belangrijkste. Maar goed dan, de essentie van mij als Quaker:

Ik voel een dreigend tijdsgewricht. Alsof we met die escalerende oorlogen in een soort 1938 leven. Amerika lijkt een “weird country” te zijn geworden. De klimaatdreiging belooft dat dit jaar het warmste jaar ooit zal zijn! Allemaal somberheid. Een zieke wereld!

Ik klamp mij vast aan de tekst uit “Open Innerlijke deuren”, bladzijde 14 maart: Wanneer ik wil helen, oppassen niet door de ziekte besmet te raken! Dus voor en vanuit liefde blijven leven en werken, ook in een zieke wereld! Ook put ik hoop uit het visioen van George Fox:

*“Ook zag ik dat er een oceaan van duïsternis en dood was, maar een oneindige oceaan van licht en liefde, die over de oceaan van duïsternis stroomde. En ook daarin zag ik de oneindige liefde van God”*



*Quakers geloven dat er geen kerken of dominees nodig zijn omdat iedereen het eigen innerlijke licht van God ontvangt.*