



De Kabarak Oproep voor Vrede en Duurzame Rechtvaardigheid

De Kabarak Oproep voor Vrede en Duurzame Rechtvaardigheid werd op 24 april 2012 goedgekeurd door de Zesde Wereldconferentie van Vrienden, die werd gehouden op de campus van de Kabarak Universiteit vlakbij Nakuru, Kenia. Het is het eindresultaat van de raadpleging van Vrienden wereldwijd over Wereldwijde Verandering in 2010 en 2011. Deze verklaring wordt verspreid samen met de Zendbrief van deze Wereldconferentie.

In het verleden herstelde Gods Schepping zichzelf. Maar nu de mensheid overheerst, verbruikt onze groeiende bevolking meer bronnen dan de natuur kan aanvullen. We moeten veranderen, we moeten zorgvuldige rentmeesters worden van al het leven. Zorg voor de aarde verenigt diverse traditionele Quaker getuigenissen met elkaar: vrede, gelijkwaardigheid, soberheid, liefde, integriteit, en rechtvaardigheid. Jezus sprak: "Zoals je voor de minste hebt gedaan... zo heb je ook voor mij gedaan". We zijn geroepen om te werken voor het vreedzame Koninkrijk van God voor de hele aarde, door eerlijk te delen met alle volkeren. Hoewel ons aantal gering mag zijn, we zijn geroepen om het zout te zijn dat smaak geeft en voor behoud zorgt, om een licht te zijn in het duister van hebzucht en vernielzucht.

We hebben gehoord van de verdwijnende sneeuw van de Kilimanjaro en de gletsjers van Bolivië, waar levengedend water vandaankomt. We hebben de smeekbeden gehoord van volkeren uit de Poolcirkel, Azië en de Grote Oceaan. We hebben gehoord over bossen die omgehakt worden, seizoenen die ontregeld raken, stervende wilde dieren, gebrek aan landbouwgrond in Afrika, nieuwe ziektes, grote droogtes zowel als overstromingen, hongersnood, en vluchtelingenstromen van mensen die door wanhoop gedreven worden – deze klimaatchaos wordt steeds erger. Er zijn oorlogen en dreigingen van oorlog, verlies van werk en inkomen, ongelijkheid en geweld aan de orde van de dag. We zijn bang geworden van onze naasten. We lopen de erfenis van onze kinderen te vernielen.

En dit alles wordt veroorzaakt door de ons overheersende economische systemen – door hebzucht in plaats van behoefte, door het dienen van de Mammon en Caesar.

Is dit hoe Jezus ons leerde te leven?

- ◆ We zijn geroepen om na te gaan wat liefde kan doen: om onze naaste lief te hebben als onszelf, om de weduwe en de wees te helpen, om de slachtoffers te helen en de daders aan te spreken, om een beroep te doen op ieders geweten en de wonden te helpen verzorgen.
- ◆ We zijn geroepen om onze kinderen te leren wat juiste verhoudingen zijn, om in harmonie met elkaar en alle levende schepsels van de aarde, de wateren en de lucht te leven die onze Schepper gemaakt heeft, Hij vraagt ons: “Waar was jij toen ik de basis legde voor de hele wereld?” (Job 38:4)
- ◆ We zijn geroepen om iedereen recht te doen, en nederig met onze God te wandelen, om in liefde samen te werken met iedereen die onze hoop voor de toekomst van de aarde met ons deelt.
- ◆ We zijn geroepen om rolmodel en voorbeeld te zijn voor een 21^e-eeuwse campagne voor vrede en duurzame rechtvaardigheid, even moeizaam maar beslissend als de initiatieven van de 18^e en 19^e eeuw om de slavernij af te schaffen.

We kiezen ervoor om de levende wateren door ons te laten vloeien – waar we ook leven, zowel regionaal als in wereldwijde verbondenheid. We kiezen ervoor om mee te bouwen aan de vrede die ieder verstand te boven gaat, aan het helen van de wereld, om ons leven open te stellen voor het Licht dat ons zal leiden bij iedere kleine stap.

Bwana asifiwe. A pu Dios Awqui. Gracias Jesús. Jubilé. Salaam aleikum. Migwetch. Tikkun olam. Alleluia!